

Sightseeing op "de Hof van Twello"



Tekst en uitleg van Peter Heijke.

TWELLO.- Aan de N344 vanaf Twello richting Deventer bevindt zich aan de rechterzijde al weer een flink aantal jaren de "Hof van Twello". Eerst was daar alleen weiland, maar nu kan men op die uitgestrekte locatie van alles zien en beleven (denk ook aan het blote voetenpad).

Veel is aangeplant, o.a. appel- en perenbomen, evenals druivenstokken, frambozen, bramen, bessen, pruimen enz. Op het terrein zijn diverse poelen aangelegd en voor zitjes is eveneens voldoende ruimte gecreëerd. Vanuit de verre regio kennen velen het bedrijf al goed en deze personen worden dan ook regelmatig in de winkel met streekproducten gezien of bij de diverse evenementen die worden georganiseerd. Anderen waren daartoe nog niet gekomen en daarom had

Gert Jan Jansen namens het hele team de buurt uitgenodigd om afgelopen zondag 14 oktober de "Hof van Twello" (nog) eens te komen bekijken.

Bovendien wilde men wat nader ingaan op het "hoe en waarom" en de plannen voor de toekomst wat verduidelijken. Velen hadden van die invitatie gebruik gemaakt en mede begunstigd door het bijzonder fraaie najaarsweer is het voor de belangstellenden een aangenaam en leerzaam middagje geworden. Lekker hapjes en drankjes (waaronder de eigen IJsselvalleiwijjn) stonden klaar en naast een door Gert Jan Jansen van commentaar voorziene diaprojectie binnenshuis werd onder leiding van gids Peter Heijke (voorzitter Stichting Natuur Anders) een gezamenlijk wandeling over het terrein gemaakt.